

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ»

Στην εποχή της ολοένα και πιο οξυμένης και γενικευμένης επίθεσης των «από πάνω» στη ζωή και τα δικαιώματά μας, βρισκόμαστε και πάλι ως σωματείο να παλεύουμε ενάντια σε μία ακόμα απόλυση, ένα καθόλου μεμονωμένο κρούσμα για τον κλάδο μας, που μαζί με πολλά άλλα όπως οι απλήρωτες υπερωρίες, αλλά και κυρίως οι απλήρωτοι μισθοί, τα ελαστικά ωράρια, η επιδίωξη των εργοδοτών για ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφώς δυσμενέστερους όρους,... συνθέτουν τη μελανή για τις/τους εργαζόμενες/ους εικόνα που κρύβεται επιμελώς πίσω από τη βιτρίνα των βιβλιοπωλείων.

Την Παρασκευή 11/11 ο ένας εκ των ιδιοκτητών του βιβλιοπωλείου «Ευριπίδης» καλεί στο γραφείο του τη συναδέλφισσά μας και μέλος του σωματείου μας, Άγγελική Π., για να της πει ότι «είναι στη δυσάρεστη θέση» να της ανακοινώσει την απόλυσή της, επειδή «δε συμβαδίζει με το πνεύμα της επιχείρησης»... Βέβαια, στην όλη συζήτηση που ακολούθησε του ξέφυγε ...ότι «έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί της»! Όπως φαίνεται, **έχουμε να κάνουμε με μία ακόμα εκδικητική απόλυση που στοχεύει και στον παραδειγματισμό του συνόλου.**

Η Άγγελική Π. εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο από τα Χριστούγεννα του 2009, αρχικά ως εποχιακή και στη συνέχεια, από τις αρχές του 2010, απασχολούμενη ως πωλήτρια (με σύμβαση αορίστου χρόνου από κάποια στιγμή και πέρα).

Έπειτα από δυο περίπου χρόνια δουλειάς η εργοδοσία ισχυρίζεται ότι η συναδέλφισσα «δε συμβαδίζει με το πνεύμα της επιχείρησης»...

Φαίνεται ότι, από τη στιγμή που η επιχείρηση τηρεί τις όποιες βασικές συμβατικές υποχρεώσεις της (έγκαιρη καταβολή μισθών,...), το να μη δέχεσαι άκριτα και αδιαμαρτύρητα κάθε παράγγελμα (πέραν των συμβατικών εργασιακών υποχρεώσεων σου), το να μην είσαι διαρκώς με το χαμόγελο στα χείλη και με μια έκφραση του τύπου «έχετε απόλυτο δίκιο αγαπητέ εργοδότα» δε συμβαδίζει με το πνεύμα της επιχείρησης...

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το να απεργείς έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας των ταξικών και κοινωνικών αγώνων και το να αναπτύσσεις πολιτική δράση στη γειτονιά σου, χαλάνε την εικόνα σου ως «ιδανική εργαζόμενη». Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να χαλάει και το προφίλ της εταιρίας! Σε τέτοιο βαθμό που να σπάει αυτή η περιβόητη βιτρίνα ότι όλα εδώ λειτουργούν αρμονικά και η σχέση εργοδότη-εργαζομένων είναι τόσο ομαλή, σαν να αποτελούν μια «οικογένεια».

Και μιας που έγινε λόγος περί απεργιών, ας σημειωθεί ότι η αρχική ανεκτική στάση τους απέναντι στη συμμετοχή της στις απεργίες με τον καιρό μετατράπηκε σε επιδίωξη να ρυθμίζεται το πρόγραμμα έτσι ώστε να έχει ρεπό τις απεργιακές ημέρες. Ας σημειωθεί επίσης ότι στις 19 Οκτώβρη, ενώ είχε παρθεί απόφαση απ' τον εμπορικό σύλλογο Χαλανδρίου να κλείσουν συμβολικά τα μαγαζιά προς το κοινό, απασχολώντας όμως τους υπαλλήλους τους σε δουλειές εντός του καταστήματος... ο Ευριπίδης επέλεξε να παραμείνει ανοιχτός ώσπου γιουχαϊστήκε και αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του.

Και όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι ακόμα λιγότερο «συμβατή με το πνεύμα της επιχείρησης»...

Βέβαια, από την πλευρά της εργοδοσίας γίνεται λόγος για κάποιες αλλαγές στο χώρο του βιβλιοπωλείου. Αντικατάσταση γραφείων, ραφιών,... Μόνο που πρέπει να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι/ες δεν είμαστε αναλώσιμες πρώτες ύλες για να μας πετάνε έτσι απλά στο δρόμο! Και μάλιστα σε μια περίοδο που η ανεργία τείνει να αποτελεί μια από της πιο αδυσώπητες μορφές βίας που ασκούνται κατά πάνω μας.

Στη συνάντηση του σωματείου με την εργοδοσία, λάβαμε τη δήλωση ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω και την εκτίμηση ότι «θα έχουμε πόλεμο λοιπόν». Πρόκειται για μία ακόμα μάχη όπως τόσες άλλες που έχουν δοθεί με την εργοδοσία πάρα πολλών εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων με όχι λίγες φορές νικηφόρα έκβαση. Πρόκειται για μία μάχη στην οποία μας εξωθεί η ίδια η αδιαλλαξία τους. Η συναδέλφισσα προχωρά σε καταγγελία της απόλυσης στη επιθεώρηση εργασίας. Ως σωματείο από κοινού και με τα αντιστεκόμενα κομμάτια της τοπικής κοινωνίας στηρίζουμε αποφασιστικά κι ανεπιφύλακτα το αίτημα για την ανάκλησή της.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η εποχή των ψευδαισθήσεων τύπου «ας κοιτάξω την πάρτη μου και το πώς θα τη βγάλω εγώ καθαρή και ας μη με μέλει τι θα γίνει με το διπλανό μου» έχει παρέλθει για τα καλά.

Αποτελεί κοινή για όλους μας συναίσθηση πια ότι
ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΑΝΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑΝΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Καλούμε τους συναδέλφους της απολυμένης εργαζόμενης, τους συναδέλφους του κλάδου κι όλες/ους τις/τους εργαζόμενες/ους και κατοίκους του Χαλανδρίου και των γύρω περιοχών, το αναγνωστικό κοινό, να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα αυτό, στηρίζοντας και την «από τα κάτω» οργάνωση του.

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

Λόντου 6, Εξάρχεια, 210-3820537, sylyp_vivliou@yahoo.gr, bookworker.wordpress.com