

Όλοι στη συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην ανεργία, που καλούν επιτροπές και συνελεύσεις ανέργων, Πέμπτη 15 Δεκέμβρη, 18:00 από την πλ. Συντάγματος προς το Υπ. Εργασίας

**ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ**

Ύστερα από 2 χρόνια εφαρμογής της πολιτικής του μνημονίου τα αποτελέσματα είναι θεαματικά! Εκτίναξη της ακρίβειας και της φτώχειας, κατεδάφιση κάθε έννοιας κοινωνικού αγαθού (εκπαίδευσης, υγείας, ασφάλισης) και **εφιαλτική αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας**, ειδικά για τους νέους. Τα ποσοστά είναι τρομακτικά! Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για 17%, χωρίς να υπολογίζονται οι νέοι που αναζητούν για πρώτη φορά δουλειά, οι εργαζόμενοι της μαύρης εργασίας, οι μισοεργαζόμενοι-μισοάνεργοι, που δουλεύουν λίγες ώρες την εβδομάδα, οι εποχικοί, οι εργαζόμενοι με το κομμάτι. Όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα τα όρια ανάμεσα στην εργασία και την ανεργία γίνονται όλο και πιο ασαφή. Και στον κλάδο μας –μαζί με τη στάση πληρωμών στους μισθούς, τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία– η έκρηξη των απολύσεων και της ανεργίας έχει χτυπήσει «κόκκινο»! Είναι δεκάδες οι συνάδελφοι που πετιούνται καθημερινά στο δρόμο, άλλοι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα 460 ευρώ του ΟΑΕΔ, και ακόμα περισσότεροι εκείνοι που παραμένουν άνεργοι μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, χωρίς να βλέπουν καμιά προοπτική εύρεσης δουλειάς...

Το ατομικό όραμα... κατέληξε στην ατομική εξαθλίωση!

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η εργοδοσία -με τη βοήθεια των κυβερνήσεων- προσπαθούσε να μας πείσει ότι «η σκληρή δουλειά ανταμείβεται». «Όποιος δουλεύει δεν έχει τίποτα να φοβηθεί» ήταν το δόγμα των εργοδοτών, αλλά και η μύχια ελπίδα αρκετών από τους εργαζομένους. «Μπόρα είναι θα περάσει. Αν είμαστε ήσυχοι, αν μειώσουμε τις απαιτήσεις μας, αν συναινέσουμε σε μειώσεις μισθών, σε ατομικές συμβάσεις, σε εκ περιτροπής εργασία, θα τη σκαπουλάρουμε» σκέφτονταν μερικοί ή, για την ακρίβεια, προσπαθούσαν και ίδιοι να καθησυχάσουν τους φόβους τους. Όμως, η ίδια η εμπειρία του κλάδου –και όχι μόνο– είναι αμείλικτη. Κορυφαίο παράδειγμα ο εκβιασμός του **Παπασωτηρίου**. Επέβαλλε αλλαγή των συμβάσεων εργασίας σε μερικής απασχόλησης τάχα για να μην προβεί σε απολύσεις. Αποτέλεσμα; Και μερική απασχόληση (δηλαδή μειώσεις μισθών) και απολύσεις. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση... Το «κανόνι» στα **Ελληνικά Γράμματα**, οι **απολύσεις σε Ελευθερουδάκη, Κυριακίδη, Κέδρο, Ωκεανίδα** και δεκάδες άλλους εκδοτικούς και βιβλιοπωλεία είναι μόνο η αρχή. Τώρα είναι κοινή πεποίθηση όλων μας πως τα χειρότερα έρχονται – και έρχονται για όλους! Η αλήθεια – όσο δύσκολο και αν είναι να την αποδεχτεί κανείς– είναι μία:

Κυβερνήσεις, ΕΕ, κεφάλαιο μας εκφοβίζουν και μας εκβιάζουν

Όλους. Εργαζόμενους και ανέργους. Με **εκβιασμούς όπως**: «συνολικό κλείσιμο ή μερικές απολύσεις», «απολύσεις ή μειώσεις μισθών», που δικαιολογούνται στο όνομα της κρίσης, της πτώσης των πωλήσεων και των κερδών. Ο εργαζόμενος είναι υπονήπιος προς απόλυση είτε γιατί «η

Οι απολύσεις και η ανεργία, η αύξηση του εφεδρικού στρατού, έχουν στόχο και αποτέλεσμα τη βίαιη υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης. Αυτή, μαζί με την καταστροφή κεφαλαίου που προκαλεί ο ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός, είναι η μοναδική διέξοδος του κεφαλαίου από την κρίση.

επιχείρηση δεν πάει καλά» είτε γιατί δεν δέχεται τη μείωση του μισθού και δεν υποκύπτει στον εκβιασμό της ελαστικής εργασίας είτε γιατί απεργεί.

Ακόμα και σήμερα, τολμούν να λένε ότι οι απολύσεις και η ανεργία είναι θέμα οργάνωσης της εργασίας, ότι

«περισσεύουν» πολλοί από εμάς λόγω κρίσης και άρα η μερική ή η ελαστική εργασία μπορεί να λύσει το θέμα της ανεργίας και να συγκρατήσει τις απολύσεις. **Γι' αυτό και αξιοποιούν και βαθαίνουν τη διαίρεση των εργαζομένων. Επενδύουν στον κατακερματισμό μεταξύ μας. Όλοι εναντίον όλων: ιδιωτικοί εναντίον δημοσίων, πλήρους απασχόλησης εναντίον μερικής, Έλληνες εναντίον μεταναστών, εργαζόμενοι εναντίον ανέργων.** Για χρόνια και με αταλάντευτη συνέπεια –τόσο σε

περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους «ανάπτυξης» – επιτίθενται στον κόσμο στις εργασίας προκειμένου να πετύχουν το μοναδικό τους σκοπό: **ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ** πάνω στα συντρίμια της δικής μας ζωής. Να μην καταπιούμε και αυτό το παραμύθι. Όλοι καταλαβαίνουμε πως, ακόμα κι αν σήμερα δουλεύουμε, αύριο μπορεί να είμαστε άνεργοι. Και οι άνεργοι καταλαβαίνουμε πως μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Όσο κι αν η βία της επιβίωσης, το κυνήγι του μεροκάματου μας σπρώχνει στη μοιρολατρία και την υποταγή, τώρα είναι η ώρα να παλέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους να βάλουμε φραγμό στο μαύρο μέλλον που μας επιφυλάσσουν.

Όλοι μαζί απαντάμε με αγωνιστική ενότητα και αλληλεγγύη, με αποφασιστικούς αγώνες και δυναμικές μορφές πάλης. Σε αυτή τη μάχη κανείς να μη μείνει μόνος!

Οι εργαζόμενοι δεν συναινούν στην απόλυση, δεν νομιμοποιούμε τις διαδικασίες της. Οι άνεργοι παλεύουμε συλλογικά και με αξιοπρέπεια κόντρα σε λογικές ατομικού βολέματος, κόντρα στην κατάθλιψη και την ηττοπάθεια.

- **Καλύπτουμε όλους τους απολυμένους.** Όσοι απολύονται εξακολουθούν να ανήκουν, να στηρίζονται και να καλύπτονται, να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η αλληλεγγύη δεν είναι ηθικό ζήτημα. Προϋποθέτει κάθε μορφής στήριξη σε απολυμένους αλλά και εργαζόμενους που απειλούνται ενώ βρίσκονται στην εργασία. Στηρίζουμε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου.
- **Οργανώνουμε τους ανέργους του κλάδου μας – Συντονιζόμαστε με συλλογικότητες ανέργων από άλλους χώρους δουλειάς και από γειτονιές.**

Συνάντηση στα γραφεία μας στις 19/12, 18.00 για συγκρότηση Επιτροπής Ανέργων στο πλαίσιο του Συλλόγου

Χρειαζόμαστε ένα εργατικό κίνημα ενιαίο, ταξικό, εργαζομένων-ανέργων, σταθερά-ελαστικά απασχολούμενων, Ελλήνων-μεταναστών που θα αναμετριέται υπέρ όλων και όχι απλώς ένα κίνημα συμπαράστασης σε αυτούς που κάθε φορά πλήττονται. Με πολιτική κατεύθυνση ανατροπής της επίθεσης, των νόμων της ΕΕ και των κυβερνήσεων, των νέων μνημονίων και από τη σκοπιά της διεύρυνσης των εργατικών δικαιωμάτων και συμφερόντων.

Κόντρα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, που με τις θέσεις και την πρακτική του συναινεί στα μέτρα και σπέρνει την απογοήτευση, αλλά και στην αδιέξοδη γραμμή του ΠΑΜΕ, που φτιάχνει μέτωπο γύρω από τον εαυτό του. **Ένα εργατικό κίνημα που θα κάνει κάθε μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς που κλείνει ή απολύει μαζικά υπόθεση όλου του εργατικού κινήματος.**

Δεν μοιραστήκαμε τα κέρδη τους για να μοιραστούμε τις ζημιές τους. Διεκδικούμε:

- **Νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων.**
- **Επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας ίσο με τον βασικό μισθό για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις. Για να ζει ο άνεργος με αξιοπρέπεια, αλλά και ως αντικίνητρο στην απόλυση.**
- **Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Κατάργηση επισφαλών εργασίας.**
- **Δέσμευση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών ή άλλων εταιρειών) του ιδιοκτήτη της εταιρείας που πτωχεύει ή κλείνει, για να καλυφθούν αποζημιώσεις και τα επιδόματα ανεργίας των απολυμένων.**
- **Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ανανέωση των βιβλιαρίων των ταμείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.**
- **Πάγωμα όλων των χρεών-δανείων των ανέργων. Μείωση των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου. Δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους.**

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λόντου 6 (2ος όροφος) Εξάρχεια, 210-3820537, sylyp_vivliou@yahoo.gr,
<http://bookworker.wordpress.com>