

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ PHONE MARKETING

Ως Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον απεργιακό αγώνα των συναδέλφων τηλεφωνητών της Phone Marketing που πλησιάζει πλέον τις 80 ημέρες και συνεχίζεται δυναμικά και αταλάντευτα.

Γύρω στα μέσα του περασμένου Μάρτη ο εργοδότης της Phone Marketing απαιτεί από τους εργαζόμενους να αποδεχτούν μονοήμερο-8ωρό (εκ περιτροπής εργασία). Κι αυτό, ενώ για ενάμισι χρόνο περίπου στο όνομα της κρίσης τους κατέβαλε συστηματικά με μεγάλη καθυστέρηση τα δεδουλευμένα τους, «πετώντας τους ανά 2-3 εβδομάδες ποσά έναντι των 50-100€», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε σχετική προκήρυξή τους.

Είναι ξεκάθαρη επίσης γι' αυτούς η επιδίωξη της εργοδοσίας να τους εξωθήσει σε παραίτηση, ώστε να προσλάβει εργαζόμενους με τις νέες συμβάσεις που προβλέπουν μισθούς πείνας, όπως άλλωστε κάνει μια μεγάλη μερίδα των εργοδοτών και στον εν λόγω κλάδο. Επίσης, όπως έχουν διαπιστώσει, γίνεται ξεκάθαρα και μεταφορά ποσών από την μια στην άλλη εταιρεία του ίδιου ιδιοκτήτη.

Απέναντι στον εκβιασμό αυτό οι εργαζόμενοι απαντούν από 21 Μάρτη με συνεχείς 24ωρες και 48ωρες απεργίες, με καθημερινή απεργιακή περιφρούρηση, με γενικές συνελεύσεις, με σύσταση Επιτροπής Αγώνα των εργαζομένων στην εταιρία και με ενεργοποίηση απεργιακού ταμείου. Και πλέον βρίσκονται σε απεργία διαρκείας γύρω στις 80 ημέρες. Κι αυτό κόντρα και στις διάφορες μεθοδεύσεις της εργοδοσίας να τους διασπάσει μέσω του διαχωρισμού τους, μέσω της προώθησης απεργοσπαστικού μηχανισμού, ακόμα και με τη χρησιμοποίηση της αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ στα τέλη του Μάη η εργοδοσία επανήλθε με μια νέα πρόταση-κοροϊδία για 4ωρη εργασία επί 2 μήνες και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και με την επαναφορά στα κανονικά ωράρια να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών, χωρίς βέβαια να δεσμευτεί καν για το αν θα γίνονται στην ώρα τους οι πληρωμές. Όπως αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ουσιαστικά επιχειρεί να διασπάσει τον διαρκή απεργιακό αγώνα τους και τους ζητά να επιστρέψουν τελικά με μειωμένους μισθούς σε ένα τελείως αβέβαιο εργασιακό καθεστώς.

Έτσι, έπειτα από νέα γενική συνέλευσή τους, απορρίπτουν την πρόταση αυτή και αποφασίζουν τη συνέχιση της απεργίας...

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι είναι κοινά σε όλους τους κλάδους. Έτσι και στο χώρο του βιβλίου τα κρούσματα επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, η απληρωσιά, οι απολύσεις, οι εκβιασμοί δεν μας είναι και ... τόσο ξένα. Στο επίκεντρο τους βρίσκεται πάντοτε η επιδίωξη των εργοδοτών για διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας τους ή για μοίρασμα των όποιων ζημιών τους με τους εργαζόμενους, την ώρα που ποτέ δε μοιράστηκαν μαζί τους τα κέρδη τους. Πλέον, έχοντας στα χέρια τους ένα ολοένα αναβαθμισμένο αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο, οξύνουν ολοένα και περισσότερο τη διαχρονικά άγρια εκμετάλλευση εις βάρος των εργαζομένων.

Στο αντίποδα αυτών βρίσκονται οι αγώνες μας ως εργαζόμενοι για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης εργασιακής πραγματικότητας που μας επιβάλλεται. Και είναι σαφές ότι οι όποιοι αγώνες που ξεσπούν σε διάφορους κλάδους και εργασιακού χώρου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνολικού αγώνα. Κάθε νίκη σε αυτούς τους αγώνες αποτελεί νίκη για όλο το εργατικό κίνημα. Και δεν είναι και τόσο λίγοι αυτοί οι αγώνες που ξεσπούν. Λίγοι φαίνονται να είναι μόνο λόγω της παραμορφωτικής αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, που με μεγάλη επιμέλεια συμβάλουν στη διασπορά του τρόμου, της απογοήτευσης κι ενός κλίματος παραίτησης από συλλογικούς αγώνες μιας που «δε γίνεται αλλιώς» και «πρέπει να αποδεχτούμε τους όρους της σύγχρονης δουλείας» «για το καλό της οικονομίας και ... της διάσωσης (;) όλων μας (;)». Κι εδώ έρχεται το χρέος μας ως εργαζόμενοι να αναδείξουμε εμείς οι ίδιοι αυτούς τους αγώνες και να τους στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Και να τους συνδέσουμε και με τους αγώνες που ανοίγουμε (ή που καλούμαστε να ανοίξουμε) στους χώρους δουλείας μας.

Απέναντι στη συνολική επίθεση που δεχόμαστε από το κεφάλαιο, τις όποιες κυβερνήσεις και την τρόικα...

Ο αγώνας για την πραγμάτωση της επιθυμίας και της ανάγκης μας να ζήσουμε αξιοπρεπώς και όχι ως δούλοι, η συνειδητοποίηση της θέσης μας σε αυτό το σύστημα καθώς και του δίκιου των αγώνων μας, η ταξική μας αλληλεγγύη και η συλλογικοποίηση των αντιστάσεων μας είναι τα όπλα μας.

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΤΗΣ PHONE MARKETING!

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Για το Δ.Σ.



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΩ