

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

+απεργιακό



Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής * Απρίλης 2014

**«απελευθερωμένα» ωράρια, δουλειά την Κυριακή
λάστιχο μας έκαναν όλη μας τη ζωή!**

Και να που έρχεται ακόμα μια Κυριακή (στις 13 Απρίλη) που μας καλούν και πάλι να την περάσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς μας.

Το σχέδιο κατάργησης της κυριακάτικης αργίας για τους εργαζόμενους στο εμπόριο αποτελεί ξεκάθαρα ένα βασικό κομμάτι της συνολικής επίθεσης που δέχεται ο κόσμος της εργασίας από τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Έρχεται να επιβεβαιώσει την **υποταγή της ζωής μας στους νόμους της αγοράς**.

Ήδη ως Σύλλογος κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μια σειρά μαχών κάθε φορά που επιχειρήθηκε να καταστρατηγηθεί η κυριακάτικη αργία, κατά τη «λευκή νύχτα» του περασμένου Δεκέμβρη και γενικότερα ενάντια στα «απελευθερωμένα» ωράρια. Έχουμε καταδείξει τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί και τι συνεπάγεται για τα εργασιακά μας δικαιώματά και την ανάγκη μας για ξεκούραση και την ουσιαστική συνεύρεση με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Κι έχουμε εν τέλει συμβάλει στο άνοιγμα της σχετικής κουβέντας στους χώρους δουλειάς και σε ένα βαθμό στην ανάπτυξη των αναγκών αντιστάσεων μας. Ωστόσο, σε όλους μας γίνεται αντιληπτό ότι **πολλά μένουν ακόμα να γίνουν...**

Ένα από τα πολλά στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε στο μέτωπο της κυριακάτικης αργίας είναι και το να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα **ο αγώνας αυτός να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων** του κλάδου του βιβλίου, όλων των εργαζομένων στο εμπόριο και γενικότερα όλου του κόσμου της εργασίας. Και όχι μόνο όσων συναδέλφων του κλάδου μας εργάζονται στα βιβλιοπωλεία (και πιο συγκεκριμένα στα βιβλιοπωλεία που ανοίγουν τις Κυριακές) ή γενικότερα στα εμπορικά καταστήματα. Και αυτό γιατί από τη μία πρόκειται για μέτρο που θα επεκταθεί πολύ άμεσα και σε άλλες εργασιακές θέσεις στο χώρο του βιβλίου, αλλά και παντού. Αλλά κι επειδή, από την άλλη, μόνο ενωμένοι και με συντονισμένο αγώνα, κι όχι κατακερματισμένοι όπως μας θέλουν τα αφεντικά, θα μπορούμε να μιλάμε για ενδεχόμενες νίκες.

Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε κινηθήκαμε και ως Σύλλογος και προχωρήσαμε τον περασμένο Γενάρη σε κάλεσμα για τη **δημιουργία του Συντονιστικού δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα ωράρια»** μέσα από το οποίο συντονίζουμε τη σχετική δράση μας μαζί με εργατικά σωματεία, συλλογικότητες εργαζομένων κι ανέργων, συλλογικότητες γειτονιάς και άλλες δυνάμεις του κοινωνικού-ταξικού κινήματος. Επίσης, ήδη από τις αρχές Μάρτη η **Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας κήρυξε απεργία για την Κυριακή 13 Απρίλη**. Ενώ παράλληλα, πιάσαμε και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία του εμπορίου να πράξουν αναλόγως, ώστε να επεκταθεί ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειάς. Κι έχει ήδη κηρυχτεί απεργία (από την ΟΙΥΕ) για όλα τα εμπορικά καταστήματα σε πανελλαδικό επίπεδο για την ημέρα εκείνη.

Παράλληλα, όπως και σε όλες τις διαμαρτυρίες μας (πχ απολύσεις) κινούμαστε και προς την κατεύθυνση της απεύθυνσης προς το καταναλωτικό κοινό, τους -νυν και πρώην- εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους που θα καταλήξουν να είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι, δηλαδή προς ένα μεγάλο κομμάτι της τάξης μας, προτρέποντάς τους να μποϊκοτάρουν τα ψώνια της Κυριακής και να σταθούν διπλά μας στο κοινό μας αυτό αγώνα.

Να μη συνηθίσουμε τη δουλειά την Κυριακή!

Απέναντι στο μοντέλο εργασίας και (...σχεδόν) ζωής που μας επιβάλλουν τα αφεντικά...

Να αντιτάξουμε την αξιοπρέπειά μας, τις ανάγκες και τα εργατικά μας συμφέροντα.

Να συνειδητοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας.

Και με την οργάνωσή μας από τα κάτω, την ταξική αλληλεγγύη και την επίμονη, συλλογική και συντονισμένη αντίστασή μας

...να βάλουμε φρένο στα σχέδιά τους!

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

Κυριακή 13 Απρίλη
Πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ
στον κλάδο του εμπορίου
συγκέντρωση: 11πμ, Σύνταγμα



Τετάρτη 11 Ιούνη

ΑΠΕΡΓΙΑ

στον κλάδο του βιβλίου

[απόφαση Γ.Σ. ΣΥΒΧΑ 9/3/14]

Τετάρτη 9 Απρίλη

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

συγκέντρωση-πορεία:
10.30πμ, Μουσείο

Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι του Παπασωτηρίου!

Παράνομη και άκυρη η εκ περιτροπής εργασία που τους επιβλήθηκε.

ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

Συνάδελφισσες, -οι

Η δικαίωση των τεσσάρων συναδέλφων της εταιρείας Παπασωτηρίου που αντιστάθηκαν στην εργοδοτική ασυδοσία και στην παράνομη επιβολή σε βάρος τους εκ περιτροπής εργασίας δείχνει για μία ακόμη φορά πως **οι αγώνες, η αντίσταση, η συλλογικότητα, η αξιοπρέπεια** δεν είναι ξοφλημένες έννοιες για ρομαντικούς Δον Κιχώτες αλλά **το μοναδικό πραγματικό όπλο που μπορεί να φέρει νίκες** και να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων.

Η ιστορία τους καθόλου πρωτότυπη. Ίδια και απaráλλαχτη με τις χιλιάδες ιστορίες που διαδραματίστηκαν στον κλάδο του βιβλίου, αλλά και γενικότερα, τα τελευταία χρόνια της λυσσασμένης επίθεσης ενάντια στις εργατικές κατακτήσεις. Οι αντεργατικοί νόμοι κυβέρνησης και τρόικας έστρωσαν το δρόμο και φυσικά οι εργοδότες άδραξαν την ευκαιρία να τσακίσουν κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος...

Ίδιο το σενάριο και στον Παπασωτηρίου. Τον Ιανουάριο του 2011 η εργοδοσία, με μπόλικο μνημονιακό αέρα στα πανιά της και με όπλο την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων κάλεσε τους 40 εργαζομένους (στα γραφεία και στην αποθήκη) να υπογράψουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Φυσικά με πόνο ψυχής (και αυτή!!!) λόγω οικονομικών δυσκολιών. (Την ίδια στιγμή βέβαια άνοιγε καινούριο πανάκριβο κατάστημα στο αεροδρόμιο, ενώ δεν μείωνε ούτε ευρώ τις παχυλές αμοιβές του ΔΣ, που κατά βάση αποτελούνταν από μέλη της οικογένειας Παπασωτηρίου!) Παρόλο που οι συμβάσεις ήταν έωλες και δεν διασφάλιζαν σε τίποτα την προϋπηρεσία των συναδέλφων, η συντριπτική πλειονότητα υπέκυψε στον εκβιασμό και στην πίεση της εργοδοσίας και υπέγραψε.

Οι τέσσερις συνάδελφοι που δικαιώθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν να υπογράψουν και κατέφυγαν στον Σύλλογο. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, απεργία στην εταιρεία και συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, όπου η εταιρεία παρουσιάστηκε ανυποχώρητη. Τελικά αποφάσισε να «τιμωρήσει» τους απείθαρχους με εκ περιτροπής εργασία 4 ημερών. Οι συνάδελφοι δεν υποχώρησαν και πάλι, καθώς ήταν πασιφανές πως η κίνηση αυτή είχε καθαρά εκδικητικό χαρακτήρα και έγινε για λόγους παραδειγματισμού (κοινώς, διότι δεν συνεμορφώθησαν προς τα υποδείξεις!) των εργαζομένων που τόλμησαν να αρνηθούν τη μερική απασχόληση! Επίσης, όπως έκρινε τελικά και το δικαστήριο, ήταν και παράνομη γιατί

επιβλήθηκε μόνο σε αυτούς (τυχαίο; δεν νομίζω), χωρίς καμιά διαβούλευση, όπως ρητά ορίζει ο νόμος (ο ίδιος νόμος που κατά τ' άλλα μας καθιστά φθηνό, ευέλικτο και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό). Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το ίδιο αίσχος της εκ περιτροπής εργασίας, με τον ίδιο παράνομο τρόπο, συνεχίζεται ως σήμερα. Τα επιχειρήματα της εργοδοσίας κατέρρευσαν, ενώ ούτε τα ψέματα που επιστράτευσαν (και αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο) μπόρεσαν να καλύψουν την κατάφωρη παραβίαση ακόμα και αυτής της λειψής εναπομείνουσας εργατικής νομοθεσίας.

Σε αυτή την κατά τα άλλα κοινότυπη ιστορία ξεχώρισε η **ανυποχώρητη και αποφασιστική στάση των συναδέλφων σε μια μάχη δύσκολη και χρονοβόρα**. Αναμετρήθηκαν με την εργοδοσία, με την καθημερινή πίεση και τις προστριβές, με το φόβο και την ανασφάλεια που γεννά η αντίσταση όταν όλα τριγύρω συνηγορούν στο να σκύψεις το κεφάλι, να κάνεις και άλλο ένα βήμα πίσω, να σφίξεις τα δόντια και να μη μιλήσεις. Οι συνάδελφοι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς **πάλεψαν και δικαιώθηκαν**. Η νίκη τους είναι νίκη όλων μας. Η στάση τους είναι η καλύτερη απάντηση στον δήθεν ρεαλισμό της υποταγής και της υποχώρησης από την πλευρά των εργαζομένων «μέχρι να βελτιθούν τα πράγματα». Είναι πλέον φανερό πως ο ατομικός δρόμος και η υποταγή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα ούτε στη δουλειά ούτε στη ζωή. Το αντίθετο. Ήταν και αυτά που διαμόρφωσαν το σημερινό καταθλιπτικό τοπίο των απολύσεων, των μισθών πείνας, της απλήρωτης εργασίας, των ελαστικών ωραρίων, της δουλειάς ακόμα και τις Κυριακές, της εργοδοτικής τρομοκρατίας, των ατομικών συμβάσεων, της ανεργίας...

Ο δρόμος για την ανατροπή αυτής της κατάστασης που μας θέλει δούλους στις σύγχρονες συνθήκες γαλέρας περνάει μέσα από τη συλλογικότητα και την αντίσταση στους χώρους δουλειάς, μέσα από τη συνολική αντεπίθεση του εργατικού κινήματος. Από αυτή τη σκοπιά δίνει τις μάχες και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής, που στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συναδέλφους, όπως και σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να παλέψει για τα δικαιώματά του. Γιατί ο δικός μας συνδικαλισμός χιτίζεται μέσα στις μάχες στους χώρους δουλειάς, στις συνελεύσεις και στις σωματειακές επιτροπές, στις σχέσεις αλληλεγγύης με τους συναδέλφους μας, στο δυνάμωμα του σωματείου.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 11 ΙΟΥΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής



ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ - ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πετάει τα ψίχουλα του "πρωτογενούς πλεονάσματος" στις "αδύναμες κοινωνικές ομάδες" (στις οποίες βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας), έρχεται να δώσει ένα ακόμα χτύπημα στους εργαζόμενους συνεχίζοντας τη βάρβαρη επίθεση που εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν εξαπολύσει οι εργοδότες με τη συνδρομή κυβέρνησης-ΕΕ-τρόικας.

Με τη γνωστή διαδικασία εξπρές, κατεβάζει ένα πολυνομοσχέδιο 191 σελίδων, το οποίο όχι μόνο απελευθερώνει τα πάντα, αλλά δίνει στους εργοδότες να ελέγχουν ακόμα και την πιο μικρή οικονομική δραστηριότητα, και βάζει και οριστική ταφόπλακα σε κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό και κοινωνικό δικαίωμα που έχει παραμείνει όρθιο από τη μνημονιακή λαίλαπα!

Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε μερικά από τα μέτρα που προβλέπει αυτό το πολυνομοσχέδιο:

> **Μειώνεται κατά 50% η μισθολογική ωρίμανση (τριετίες) για τους άνεργους «άνω του 1 έτους»** που θα προσλαμβάνονται σε δουλειά. Μάλιστα από το 2017 η μισθολογική ωρίμανση πρόκειται να καταργηθεί πλήρως). Έτσι θεσμοθετούν μια νέα κατηγορία κατώτατου μισθού, αυτή του μακροχρόνια άνεργου. Θέλουν να επιβάλουν παντού το μισθό πείνας των 580€ μεικτά, που και αυτόν τον θεωρούν υψηλό και βάζουν θέμα μείωσής του, αφού έχουν πρώτα καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις.

> **Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδωτών** κατά 2,9% και από το Σεπτέμβρη κατά 1% με αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά ταμεία να χάσουν περίπου 1 δις. Μειώνονται έως 40% από την 1η Ιουλίου οι επικουρικές συντάξεις. Καταργούνται τουλάχιστον 24 κοινωνικοί πόροι που χρηματοδοτούσαν επικουρικά ταμεία και ταμεία πρόνοιας, ενώ θεσμοθετείται το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, οδηγώντας έτσι σε βέβαιο «θάνατο» τις επικουρικές συντάξεις (σε εμάς αυτή του ΤΕΑΥΕΚ). Μετά την εξαφάνιση των εσόδων λόγω της τρομακτικής ανεργίας και του PSI, έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Το αποτέλεσμα: Νέες περικοπές στις συντάξεις πείνας, αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης, με τελικό στόχο την πλήρη κατάργηση της εργοδοτικής και κρατικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε το κόστος της ιδιωτικής πλέον περιθάλψης να φορτωθεί ολόκληρο σε εμάς.

> **Απελευθερώνονται πλήρως οι ομαδικές απολύσεις**, δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα να πετούν μαζικά τους εργαζόμενους στο δρόμο.

> **Γενικεύεται η λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης**, τα σκλαβοπάζαρα της ενοικίασης εργαζομένων. Μονιμοποιείται έτσι το καθεστώς ενοικίασης των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθιστώντας το πλέον ως κύρια μορφή απασχόλησης!

> **Γίνεται άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης της λειτουργίας των καταστημάτων**

και τις 52 Κυριακές το χρόνο, με το πρόσχημα της πιλοτικής εφαρμογής αρχικά σε 3 τουριστικές περιοχές.

> **Επιταχύνεται η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών**, με ρύθμιση που διευκολύνει την παράδοση των τραπεζών στους χρεοκοπημένους μεγαλοτραπεζίτες, αφού προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης νέων μετοχών σε ιδιώτες σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη με τη οποία απέκτησε τη συμμετοχή του σε μία τράπεζα το ΤΧΣ... Κι αυτό παρότι ο λαός έχει πληρώσει με δεκάδες δις την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

> **Προβλέπονται επίσης μαζικές ιδιωτικοποιήσεις** και πριν από όλα το σπάσιμο και το ξεπούλημα της ΔΕΗ.

> Θεσμοθετούνται μέτρα που θα οδηγήσουν στην καταστροφή των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων και άλλων αυτοαπασχολούμενων στρωμάτων (π.χ. φαρμακοποιών), προκειμένου να συγκεντρωθεί η αγορά στα χέρια λίγων ντόπιων ολιγαρχών και των πολυεθνικών.

> Καταργείται επί της ουσίας η Ενιαία Τιμή Βιβλίου.

> Τα φάρμακα θα πωλούνται στα πολυκαταστήματα. Φαρμακεία θα μπορεί να ανοίγει κάθε μη φαρμακοποιός. Ταξί αποκτούν και τουριστικά γραφεία και οι εταιρείες ενοικίασεως αυτοκινήτων. Ψωμί μπορεί να διαθέτει οποιοδήποτε κατάστημα πλην κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων. Καταργείται το φρέσκο γάλα των 5 ημερών και οι εταιρείες μπορούν να προσδιορίζουν κατά το δοκούν τις ημέρες κυκλοφορίας του γάλακτος «χαμηλής παστερίωσης».

Αυτό είναι το περίφημο success story που ματώνει τους εργαζόμενους για να βγάλει «πλεόνασμα» που θα μοιραστεί ως προεκλογικό αντίδωρο. Έπρεπε να οδηγηθούν εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ανεργία και τη φτώχεια, για να ξαναβγεί η Ελλάδα στις «αγορές» και να αναστηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, δεν θα παραγνωρίσουμε τις δυσκολίες και τη δεινή μας θέση. Δεν θα το παίξουμε ατρόμητοι, δεν θα σου πούμε μεγάλα λόγια. Κατάφεραν να μας γονατίσουν. Η βαρβαρότητα και ο φόβος κυριαρχούν στους χώρους δουλειάς και συνολικά στην κοινωνία. Η εργατική νομοθεσία είναι πλέον κουρελόχαρτο. Νόμος είναι το συμφέρον του εργοδότη! Όμως, ας βάλουμε στον εαυτό μας το απλό ερώτημα: μπορούμε να ζήσουμε έτσι; Ο Σύλλογος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο κρατά αναμμένη τη φλόγα της αντίστασης. Οι φλόγες της αντίστασης πρέπει να δυναμώσουν. Αυτό θα γίνει μόνο, αν ο κάθε συνάδελφος σπάσει το φράγμα του φόβου και κάνει το αποφασιστικό βήμα προς τη συλλογικότητα. Είναι αποφασισμένοι να μας λιώσουν, να μας κάνουν δούλους. Δεν έχουν κανένα όριο. Αν δεν τους σταματήσουμε, δεν θα σταματήσουν από μόνοι τους. Μόνο ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να σταθεί ανάχωμα. Είναι ό,τι χειρότερο να υπομένουμε στωικά τις αντεργατικές επιθέσεις, περιμένοντας πότε θα στηθούν οι κάλπες για να τους τιμωρήσουμε. Οι κοινωνικές ανατροπές γίνονται στο πεζοδρόμιο και όχι στους διαδρόμους της Βουλής.

Να σταθούμε όρθιες και όρθιοι!



Να σταματήσει το αίσχος της απλήρωτης εργασίας!

Σε χιλιάδες απολυμένους οφείλονται αποζημιώσεις. Σε 800.000 εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένα από 3 έως 12 μήνες.

Στο χώρο του Βιβλίου πολλές επιχειρήσεις οφείλουν δεδουλευμένα π.χ. Καστανιώτης, Libro, Άγρα, Ωκεανίδα, Ελευθερουδάκης... Στους απολυμένους από Απόλλωνα, Ευσταθιάδη, Modern Times... ακόμη οφείλονται δεδουλευμένα και αποζημιώσεις.

Να σταματήσει το καθεστώς του «έναντι» και η μη καταβολή του μισθού. Στις επιχειρήσεις που οφείλονται δεδουλευμένα, οι εργαζόμενοι να ελέγχουν τις εισπράξεις και να μοιράζονται μεταξύ τους τα έσοδα από τη λιανική και τη χονδρική πώληση. Αφού καλυφθεί η μισθοδοσία, τότε να έχει πρόσβαση στις εισπράξεις ο εργοδότης.

Παράλληλα απαιτούμε νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε:

- Να καταβάλει το κράτος τα οφειλόμενα από μισθούς ή/και αποζημιώσεις και κατόπιν να κυνηγά τον εργοδότη να τα πάρει.
- Να θίγεται η προσωπική περιουσία του εργοδότη που χρωστά δεδουλευμένα ή/και αποζημιώσεις, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή της επιχείρησής του.
- Απαγόρευση της μείωσης μισθού σε εργαζόμενο που του οφείλονται δεδουλευμένα.
- Απαγόρευση της απόλυσης εργαζόμενου που του οφείλονται δεδουλευμένα.
- Επαναφορά της προτεραιότητας των εργαζομένων έναντι των χρεών προς το δημόσιο, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν.
- Να μην δέχεται ο ΟΑΕΔ χαρτί παραίτησης εργαζόμενου, χωρίς την υπογραφή του εργαζόμενου επάνω.

[ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στο χώρο του Βιβλίου Τετάρτη 11 Ιούνη]

κανένας/καμία βιβλιοϋπάλληλος έξω από το Σύλλογο

Συνάδελφε, Συναδέλφισσα
στείλε το email σου στο sylyp_vivliou@yahoo.gr
για να λαμβάνεις ενημέρωση από το Σύλλογο

εβδομαδιαία -ανοιχτή σε όλους τους συναδέλφους- συνέλευση δράσης
κάθε Πέμπτη κατά τις 7.30μμ, στα γραφεία μας (Λόντου 6 - β' όροφος, Εξάρχεια)

bookworker.wordpress.com
[ΤΗΛ: 210-3820537]

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Υπαλλήλων
Βιβλίου - Χάρτου Αττικής

Θέλω να γίνω μέλος του Συλλόγου



ΕΠΩΝΥΜΟ:.....
ΟΝΟΜΑ:.....
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:.....
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.....
.....
ΤΗΛΕΦ:.....
ΚΙΝΗΤΟ:.....
e-mail:.....
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.....
.....
ΤΗΛΕΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.....
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:.....
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:.....
ΑΡ. ΑΣΦ. ΒΙΒΛΙΑΡ. (ΙΚΑ):.....
.....
ΑΘΗΝΑ.....

ΑΙΤ